

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Δεκέμβριος 2009)

Συγγραφέας: THOMAS FRIEDMAN

Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο βασικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών: η στρατηγική της Μέρας της Γης και η στρατηγική του Αγώνα της Γης. Η Σύνοδος της Κοπεγχάγης βασιζόταν στη στρατηγική της Μέρας της Γης. Δεν ήταν εντυπωσιακή, είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά περιορισμένων και υπό όρους μπλεγμένων συμβιβασμών που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μας φέρουν πιο κοντά στην αποτροπή των κλιματικών αλλαγών με την ταχύτητα και στην κλίμακα που χρειαζόμαστε.

Οποιοσδήποτε παρακολούθησε τον χαοτικό τρόπο με τον οποίο ήταν «οργανωμένη» αυτή η Σύνοδος και τις συγκρούσεις των αντιπροσωπειών με τις οποίες ολοκληρώθηκε, θα πρέπει να αναρωτηθεί εάν η 17χρονη προσπάθεια του ΟΗΕ να φτιάξει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την αντιστροφή της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει αποτύχει: υπάρχουν πολλές χώρες, 193 τον αριθμό και πολλοί παράγοντες.

Φεύγω από την Κοπεγχάγη με την πεποίθηση -πιο ισχυρή από ποτέ- ότι η Αμερική θα πρέπει να εστιάσει στον δικό της Αγώνα της Γης. Εξηγούμαι: η στρατηγική της Μέρας της Γης θεωρεί πως η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα είναι οι κλιματικές αλλαγές και εμείς ως παγκόσμια κοινότητα πρέπει να συνεργαστούμε και να επιτεθούμε στο πρόβλημα με συλλογικούς μηχανισμούς ελέγχοντας τις εκπομπές των ρύπων και τους περιορισμούς τους και μεταφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινες τεχνολογίες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν οι χώρες αναλάβουν την ευθύνη να επιτύχουν τους στόχους τους, κάτι που δύσκολα θα γίνει. Εγώ όμως πιστεύω στον Αγώνα για τη Γη. Ότι δηλαδή η αποφυγή της καταστροφικής κλιματικής αλλαγής είναι θέμα τεραστίων διαστάσεων και ο μοναδικός μηχανισμός που είναι αρκετά μεγάλος για να έχει επιπτώσεις στη Μητέρα Φύση είναι ο Πατέρας Απληστία: η αγορά. Μόνο η αγορά, σχεδιασμένη με κανονισμούς και κίνητρα για την προώθηση καινοτομιών σε καθαρές πηγές ενέργειας μπορεί να κάνει τη διαφορά στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Και καμία αγορά δεν μπορεί να το κάνει αυτό καλύτερα από την αμερικανική. Ήρα στόχος

είναι να περάσει από τη Γερουσία των ΗΠΑ ένα ενεργειακό νομοσχέδιο με μακροπρόθεσμη εκτίμηση για τον άνθρακα ώστε να σπρώξει την Αμερική να γίνει ηγέτης στην καθαρή τεχνολογία. Αν το κάνουμε εμείς, θα ακολουθήσουν πολλοί: η Κίνα, η Ευρώπη, η Ιαπωνία, η Βραζιλία.

Ένας Αγώνας για τη Γη με την Αμερική επικεφαλής -με την οικοδόμηση αγορών, οικονομικού ανταγωνισμού, εθνικών συμφερόντων και στρατηγικών πλεονεκτημάτων- είναι ένας πολύ καλύτερος τρόπος περιορισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από ένα φεστιβάλ εθελοντικών και μη δεσμευτικών δεσμεύσεων σε μια διάσκεψη του ΟΗΕ. Ας αρχίσει ο Αγώνας της Γης.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 21 Δεκεμβρίου 2009, σ. 59.