

## **Ο ΠΗΧΗΣ ΟΛΟ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ (Νοέμβριος 2009)**

**Συγγραφέας:** ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ

Στην υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας στην Σύνοδο της Κοπεγχάγης (7-18 Δεκεμβρίου) προσανατολίζεται ο Λευκός Οίκος που έχει σκοπό να θέσει στόχους για την μείωση της εκπομπής ρύπων στις ΗΠΑ αφαιρώντας το μεγαλύτερο εμπόδιο στο διαφαινόμενο αδιέξοδο για μία παγκόσμια συμφωνία στο θέμα των κλιματικών αλλαγών.

Η παρουσία, ωστόσο, του Μπάρακ Ομπάμα στην Κοπεγχάγη μαζί με άλλους 65 ηγέτες δεν αναπτερώνει τις ελπίδες για μια συμφωνία για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 2012, αφού ο αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών καλώντας για μια συμφωνία που θα έχει «άμεσα επιχειρησιακά αποτελέσματα» και όχι απλά για μια πολιτική διακήρυξη. Οι ΗΠΑ, μαζί με την Κίνα, είναι υπεύθυνες για το 40% της παγκόσμιας εκπομπής ρύπων, αλλά είναι και η μόνη αναπτυγμένη χώρα η οποία δεν έχει κατάθεση μέχρι σήμερα καμία σχετική πρόταση.

Μία δέσμευση σε έναν ενδιάμεσο, προσωρινό στόχο θα έλυne το δίλημμα του Ομπάμα αναφορικά με τις αντιδράσεις που καταγράφονται στην Γερουσία. Ο αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να δεσμευτεί για μείωση των ρύπων της τάξης του 17% μέχρι το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, κάτι που πέρασε και στην Βουλή των Αντιπροσώπων τον περασμένο Ιούνιο με ισχυρή πλειοψηφία. Το αντίστοιχο νομοσχέδιο στην Γερουσία φιλοδοξεί να κόψει τις εκπομπές ρύπων κατά 20%, αλλά ορισμένοι γερουσιαστές των Δημοκρατικών λένε ότι ο στόχος είναι πολύ αυστηρός. Αλλά, ακόμα και το υψηλότερο νούμερο -το 20%- είναι πολύ μικρότερο από τους στόχους που έχουν θέσει οι άλλες αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης (20-30%) και η Ιαπωνία (25%), νούμερα τα οποία οι επιστήμονες θεωρούν απαραίτητα προκειμένου να αποφευχθούν οι χειρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Πολλοί διαπραγματευτές είναι ενοχλημένοι με την πολιτική της Ουάσιγκτον, ειδικά λόγω των υψηλών προσδοκιών και των υποσχέσεων που δημιούργησε η προεδρία του Ομπάμα. Ο αμερικανός πρόεδρος και άλλοι ηγέτες έχουν ήδη

παραδεχθεί ότι η Κοπεγχάγη δεν πρόκειται να οδηγήσει σ' ένα σύμφωνο με δεσμευτικό χαρακτήρα. Αλλά οι ηγέτες βλέπουν τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης ως έναν τρόπο να εξασφαλίσουν πολιτική συναίνεση για συγκεκριμένες δράσεις εκ μέρους των ανεπτυγμένων χωρών αλλά και των ταχέως αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Όμως αν οι προσωρινοί στόχοι είναι πολύ φιλόδοξοι μπορεί το Κογκρέσο να αντιδράσει και με την σειρά του να εμποδίσει την ψήφιση νομοσχεδίων για την κλιματική αλλαγή στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αν οι ΗΠΑ δεν εγκρίνουν το νομοσχέδιο στο Κογκρέσο, δεν θα έχουμε συνολική συμφωνία», δήλωσε ο Τζόνναθαν Λας, του World Resources Institute. «Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι η κυβέρνηση Ομπάμα δεν θα πράξει τίποτα στην Κοπεγχάγη κι αυτό θα έχει συνέπεια να υπονομεύσει τις προσπάθειες όλων για παγκόσμια συμφωνία».

Η ηγεσία των Δημοκρατικών στην Γερουσία εμφανίζεται ανήσυχη, αφού δεν επιθυμεί ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο. Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας, Χάρι Ριντ, διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξει νομοσχέδιο μέχρι τον προσεχή Μάρτιο, αλλά ακόμα και αυτή η ημερομηνία αμφισβητείται λόγω των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο του 2010. Παρά τη νομοθετική παράλυση που παρατηρείται στην Γερουσία, ο Ομπάμα, προχωράει προς μία συμφωνία για την μείωση των ρυπογόνων εκπομπών της χώρας του.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο Ομπάμα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα έθεταν στόχους για μείωση εκπομπών υπό των όρο ότι η Κίνα θα θέσπιζε ανάλογα μέτρα, κάτι που έπραξε την περασμένη Πέμπτη το Πεκίνο όταν και ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την ένταση του διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα ΑΕΠ κατά 40-45%. Η κυβέρνηση Ομπάμα κυριεύεται από τον φόβο μήπως επαναληφθεί το σκηνικό του 1990, όταν δηλαδή η Γερουσία καταψήφισε την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, παρόλο που οι ΗΠΑ είχαν δεσμευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοιοι φόβοι κάνουν πιο πιθανό ότι τα άλλα κράτη θα δουν με θετικότερο μάτι πιο μετριοπαθείς στόχους στην Κοπεγχάγη.

Ο Τοντ Στερν, απεσταλμένος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις κλιματικές αλλαγές κινήθηκε σ' αυτή την γραμμή θεωρώντας ότι η διεθνής κοινότητα βλέπει με καλό μάτι την ιδέα των προσωρινών στόχων. «Από την μία, ο κόσμος θέλει τις ΗΠΑ να επιλέξουν έναν συγκεκριμένο στόχο και από την άλλη όλοι αναμένουν να ολοκληρωθεί η

## **Νόμος και Φύση**

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη  
<https://nomosphysics.org.gr>

---

αμερικανική νομοθετική διαδικασία και δεν θέλουν να λάβουμε πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν κάτι τέτοιο απίθανο».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 29 Νοεμβρίου 2009, σ. 42.