

ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Αύγουστος 2009)

Συγγραφέας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

Στο κύριο άρθρο της προηγούμενης Τετάρτης «Το Βήμα» πρότεινε «κοινοβουλευτική πανστρατιά για τη χάραξη αποτελεσματικής αντιπυρικής πολιτικής». Αιτιολογεί την πρόταση: «Στην Ελλάδα κράτος ανεξάρτητο, αυτόβουλο, ανεπηρέαστο δεν υπάρχει!! Μόνον πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις, οι οποίες μεταβάλλουν κατά το δοκούν τον κρατικό μηχανισμό σε κομματικό όργανο- όποτε προφθάσουν... Οι μόνες που μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά είναι οι πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή η Βουλή, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση».

Αυτή είναι η μία πτυχή του προβλήματος. Στο άρθρο τίθεται και η δεύτερη πτυχή, η οποία, σωστά, χαρακτηρίζεται βασικότερη της πρώτης. Είναι η αυθαίρετη δόμηση και η νομιμοποίησή της. Πρόσφατο παράδειγμα τα περίφημα «αναψυκτήρια», τα οποία μετετράπησαν σε πολυτελείς βίλες και νομιμοποιήθηκαν με ασήμαντα πρόστιμα!

Πρέπει να σημειωθεί και μία άλλη πτυχή, εξίσου σοβαρή, ίσως και σοβαρότερη των άλλων. Είναι τα Ρυθμιστικά Σχέδια, τα οποία καθορίζουν τη χρήση γης και τα οποία πολλές φορές προβλέπουν επέκταση των πόλεων σε δασικές ή υπό αναδάσωση περιοχές. Στο στάδιο της «διαβούλευσης» βρίσκονται το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό.

Το δεύτερο έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις όλων των τοπικών φορέων και της κοινωνίας. Το αίτημά τους είναι να κηρυχθεί ο Υμηττός, που βρίσκεται κάθε χρόνο στο στόχαστρο των καταπατητών, Εθνικός Δρυμός. Οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις αφήνουν ανοικτά παράθυρα για «νόμιμη» οικοδόμηση. Η αρχή έγινε με την ανέγερση δεκάδων κατοικιών αξιωματικών σε πρώην στρατόπεδο!

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, ουσιαστικά της Αττικής, είναι περισσότερο φιλόδοξο! Οι συντάκτες του υποστηρίζουν ότι η Αττική μπορεί να στεγάσει οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) κατοίκους! Σε πρώτη φάση προβλέπεται η ένταξη στο Σχέδιο Πόλεων της Ανατολικής Αττικής- περιοχή με μεγάλο «μερίδιο» στις πρόσφατες πυρκαϊές- 200.000 στρεμμάτων, όση και η έκταση των δασών που έγιναν στάχτη το

περασμένο Σαββατοκύριακο!

Δεν χρειάζεται να είμαστε «ειδικοί» για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για εφιαλτικό σενάριο. Μια πρωτεύουσα με το μισό και πλέον του πληθυσμού της χώρας, με ένα διοικητικό κέντρο γύρω από το Σύνταγμα και με 15.000.000, τουλάχιστον, οχήματα. Μεγέθυνση των ήδη άλυτων προβλημάτων και συσσώρευση νέων. Και η επαρχία; Να συρρικνωθεί; Γιατί;

Είναι προφανές ότι η δασοπυρόσβεση είναι το τελευταίο στάδιο προστασίας των δασών. Επιβάλλεται η επανεξέταση της αντιπυρικής προστασίας και κυρίως η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαϊών. Αλλά επείγει η κήρυξη των καμένων δασών ως αναδασωτέων, χωρίς εξαιρέσεις, και η κύρωση των δασικών χαρτών που συντάχθηκαν το 2008, η κατάρτιση προγράμματος αναδάσωσης και η συγκρότηση συνεργείων για την άμεση κατεδάφιση παράνομα ανεγειρόμενων οικιών.

Παράλληλα, τα Ρυθμιστικά Σχέδια και οι τροποποιήσεις των διαφόρων Διαταγμάτων για τα δάση πρέπει να ενταχθούν στην Εθνική Στρατηγική για την προστασία των δασών. Ποιοι όμως θα χαράξουν αυτή την πολιτική; Η Βουλή; Ναι. Και την υλοποίηση με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων;

Μήπως ήλθε η ώρα για την ίδρυση ενός επιτελικού και ευέλικτου υπουργείου Περιβάλλοντος, με υπουργό εξωκοινοβουλευτικό ευρείας αποδοχής και στελέχωση με ποιοτικά κριτήρια; Μήπως αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη απόφαση της Βουλής, αν πρόκειται να ασχοληθεί με το μεγάλο θέμα της προστασίας των δασών;

Η άμεση διασύνδεση, συνεργασία και σύμπραξη αυτού του υπουργείου με την αρμόδια για το Περιβάλλον Επιτροπή της Βουλής θα αποτρέψει την ολοκλήρωση της καταστροφής των περιαστικών δασών, που εποφθαλμιούν δεκάδες οικοδομικοί συνεταιρισμοί και ασυνείδητοι εργολάβοι. Μία και μόνο συζήτηση στη Βουλή θα έχει «ιστορική» αξία για τα Πρακτικά του Εθνικού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και προηγούμενο. Το ομόφωνο ψήφισμα της Επιτροπής, του 2008, μετά την «εμπειρία» των πυρκαϊών στην Πελοπόννησο, με σαφείς

και συγκεκριμένες προτάσεις, έμεινε στα αζήτητα...

Νόμος και Φύση

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη

<https://nomosphysics.org.gr>

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 30 Αυγούστου 2009, σ. Α57.