

## **ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ (Μάρτιος 2008)**

**Συγγραφέας:** ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΤΣΗΣ

Ασχολήθηκε και με περιβαλλοντικά προβλήματα η εαρινή Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως με το νέο στόχο για περιορισμό των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 20%, αφού οι κλιματικές αλλαγές επιδεινώνονται ταχύτερα απ' ότι προβλεπόταν. Χωρίς να προκληθεί από ερωτήσεις, ο Κ. Καραμανλής, μιλώντας την Παρασκευή στους δημοσιογράφους, που τον συνόδευσαν στις Βρυξέλλες, διαβεβαίωσε με πάσαν άνεση ότι η Ελλάδα είναι συνεπέστατη στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο και τις δεσμευτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ουδείς τού αντέταξε (ήσσανος σημασίας θεωρήθηκε, προφανώς, το θέμα) ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα η αρμόδια για τις κλιματικές αλλαγές επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις της και δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών και καταγραφής των ρύπων· ότι έχουμε τα πιο ενεργοβόρα και ρυπογόνα κτίρια στην Ευρώπη· ότι στην ηλιόλουστη και ανεμοδαρμένη χώρα μας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν μόλις το 3,3% του ενεργειακού μας δυναμικού και ότι η κατάσταση χειροτερεύει, αντί να βελτιώνεται, με τις προγραμματισμένες νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με εισαγόμενο λιθάνθρακα.

Με την κυβέρνηση να δίνει το πράσινο φως, ΔΕΗ και αδίστακτοι κερδοσκόποι «φυτεύουν» όπου τους βολεύει αυτές τις βόμβες μεγατόνων για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά συναντούν ευτυχώς σθεναρή κοινωνική αντίσταση και την αντίδραση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης: πάνω από 15.000 κατέβηκαν πριν από ένα μήνα σε οργισμένο συλλαλητήριο στην Καβάλα. Τις ίδιες μέρες αποκλείστηκε από χιλιάδες διαδηλωτές η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Την προσεχή Παρασκευή σειρά έχει το Μαντούδι, όπου αναμένεται να συρρεύσουν διαδηλωτές από όλη τη Β. Εύβοια στο συλλαλητήριο που οργανώνουν ο Δήμος Κηρέως και δεκάδες τοπικοί φορείς.

Σε μια αυταπόδεικτη συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο οι λοιδορούμενοι, από την κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ, συνδικαλιστές και απεργοί της ΔΕΗ εμπόδισαν δυναμικά να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας της με τη γερμανική RWE, για να εγκαταστήσει στην ξέφραγη χώρα μας μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα, που δεν της επιτρέπονται πια στη Γερμανία.

Περίεργως, ακόμη και η «Καθημερινή» με την αξιοσημείωτη περιβαλλοντική ευαισθησία, θεώρησε επιβλαβέστερη την αυτοδικία από τη φοβερή απειλή για το περιβάλλον. Σε άρθρο της (28-2-2008) τόνιζε: «Αυτά τα χάπενινγκ πρέπει να τελειώνουν. Βλάπτουν τη ΔΕΗ και τη χώρα. Η νομιμότητα δεν μπορεί να είναι διαρκώς υπό διαπραγμάτευση». Όπου ως νομιμότητα νοείται βεβαίως η όποια περιβαλλοντοκτόνος απόφαση της κυβέρνησης, του προέδρου της ΔΕΗ, Τάκη Αθανασόπουλου (για τον οποίο το διοξείδιο του άνθρακα είναι ακίνδυνο, αφού χρησιμοποιείται στην Κόκα-Κόλα και την πορτοκαλάδα...), και όχι η συνταγματική προστασία της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος...

Την ίδια μέρα και στον ίδιο τόνο έγραφε (στο «Βήμα») και ο Ι.Κ. Πρετεντέρης ότι «για λόγους δημοκρατικής τάξης» (!) «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καταλύει με τέτοιες μεθόδους τη διοίκηση» της ΔΕΗ. Αναμενόμενη και απολύτως κατανοητή η δική του αντίδραση. Διότι ιδού πώς μεθοδεύονται οι μεγάλες μπίζνες και οι χοντρές «κονόμες»: Στο «έγκυρον» «Βήμα» της 24-6-2007 δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Η καταστροφή του Αστακού» (κοσμούμενο και με σκίτσο του Γ. Αλογοσκούφη του οποίου επιζητεί την παρέμβαση) καταγγέλλει ότι μια «ιταλική εταιρεία θέλει να κάνει μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 600 MW! Από κάρβουνο!» (τα θαυμαστικά στο δημοσίευμα). «Η περιβαλλοντική καταστροφή -τονίζει πολύ σωστά- που θα προκαλέσει στον κόλπο του Αστακού και στην απaráμιλλης φυσικής ομορφιάς παραλία του ο θερμοηλεκτρικός αυτός σταθμός θα είναι τεράστια...».

Πριν, λοιπόν, συμπληρωθεί ένας μήνας δύο δημοσιεύματα πάλι στο «Βήμα» (17 και 22 Ιουλίου 2007) με τον ίδιο χαρακτηριστικό τίτλο «Ανασταίνεται το Μαντούδι», πανηγυρίζουν ότι με μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από εισαγόμενο λιθάνθρακα σώζεται «μια ολόκληρη περιοχή στη Β. Εύβοια με τεράστιο πρόβλημα ανεργίας...». Θα μπέρδεψε τους μη υποψιασμένους αναγνώστες της η εφημερίδα. Πώς, διάολε, γίνεται ο αναμφίβολα περιβαλλοντοκτόνος λιθάνθρακας, που απειλεί να σκοτώσει τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, να είναι σωτήριος για το επίσης απaráμιλλης φυσικής ομορφιάς

### Μαντούδι Ευβοίας;

Με τη θαυματουργό... διαπλοκή όλα γίνονται: η επένδυση στον Αστακό είναι από την ιταλική «Έντισον», ενώ στο Μαντούδι από την «ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική Α.Ε.», θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ, όπου και μεγαλομέτοχος ο (ανεξηγήτως) μεγαλοεπιχειρηματίας Στ. Ψυχάρης, εκδότης του «Βήματος». Τόσο απλά...

Η διαπλοκή, ακριβώς, δίνει μια εξήγηση για τον ξαφνικό έρωτα της κυβέρνησης για τον (εισαγόμενο) λιθάνθρακα, το πιο ρυπογόνο από τα ορυκτά καύσιμα. Σε καταφανή σύγκρουση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας ως προς τον εφιάλτη του θερμοκηπίου, με τις διακηρύξεις για αειφόρο ανάπτυξη και τις εξαγγελίες για στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το περίεργο είναι ότι η χρήση του εισαγόμενου λιθάνθρακα για ηλεκτροπαραγωγή είναι πλέον ασύμφορη. Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Στ. Δήμας, που εναντιώνεται σθεναρά στη χρήση του, επισημαίνει πόσο ανεβάζουν το κόστος παραγωγής η αγορά δικαιωμάτων για εκπομπές θερμοκηπίου, τα πρόστιμα από τη βέβαιη υπέρβαση και η πανάκριβη αντιρρυπαντική τεχνολογία. «Θα αγοράσουμε πολύ ακριβά τον καρκίνο», μου έλεγε προχθές και ο επιχειρηματίας Δημ. Κοπελούζος, προσθέτοντας ότι η τιμή του λιθάνθρακα σε ένα χρόνο ανέβηκε από τα 60 στα 134 δολάρια ο τόνος.

Στο εύλογο ερώτημα προς τί τότε η εμμονή στον ασύμφορο λιθάνθρακα, η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί στα κερδοσκοπικά παιχνίδια στο Χρηματιστήριο με φαινομενική επενδυτική δραστηριότητα... Ευτυχώς, οι τοπικές κοινωνίες, όπου ο κίνδυνος караδοκεί, αφυπνίζονται και γρηγορούν. Κατά της μονάδας στο Μαντούδι έχουν πάρει ομόφωνες αποφάσεις το νομαρχιακό συμβούλιο και η ΤΕΔΚΕ Ευβοίας. Συνεχή τα διαβήματα του Δήμου Κηρέως στην κυβέρνηση, τη Βουλή και τα κόμματα, ως και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τεκμηριωμένη ένσταση αφήνει έκθετη τη ΡΑΕ για τη βεβαιωμένη θετική γνωμοδότηση. Επιτροπές αγώνα συγκροτούνται και στους όμορους Δήμους Νηλέως και Ελυμνίων. Μελέτες εκπονούνται και διαφωτίζουν τους πολίτες για την απειλούμενη ολοσχερή καταστροφή (με τη μόλυνση στο έδαφος και το υπέδαφος, στην ατμόσφαιρα και τη θάλασσα) μιας ιδιαίτερα προικισμένης από τη φύση περιοχής. Αυτή ακριβώς η κινητοποίηση των πολιτών, που θα καταδειχτεί και στο συλλαλητήριο της Παρασκευής, είναι και η καλύτερη εγγύηση ότι τα άθλια σχέδια των άπληστων

## **Νόμος και Φύση**

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη  
<https://nomosphysics.org.gr>

---

κερδοσκόπων δεν θα περάσουν.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 17 Μαρτίου 2008, σ. 9.