

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Δεκέμβριος 2007)

Συγγραφέας: ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΜΠΟΝΑ

Στη διάρκεια της ιστορίας της, η Συνθήκη της Βαρκελώνης κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία στις προκλήσεις και τις απειλές που παρουσιάστηκαν όσον αφορά τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών, αλλά και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, με τροποποιήσεις στο κείμενο της Συνθήκης, αλλά και με την υιοθέτηση νέων πρωτοκόλλων. Επιπλέον, οι στόχοι εκσυγχρονίστηκαν με την ίδρυση νέων «εργαλείων», όπως τη Μεσογειακή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αυτή η περιφερειακή Συνθήκη για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχει επίσης αποδειχθεί ένα ουσιαστικό εργαλείο μόνιμου διαλόγου μεταξύ των υπογραφόντων: Τα 21 κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά το ότι στα κράτη αυτά υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές ευαισθησίες και ανησυχίες για την αντιμετώπιση της κατάλληλης πολιτικής διατήρησης της μεσογειακής λεκάνης, λίκνο του ανθρώπινου πολιτισμού και κατόχου υψηλών αξιών, όπως αποδεικνύει η ποικιλία των τοπίων και ο υψηλός βαθμός βιοποικιλότητας. Για την Ισπανία, «θεματοφύλακα» της Συνθήκης της Βαρκελώνης και των σχετικών Πρωτοκόλλων, αυτή η προσπάθεια συγκεντρώνει τη μέγιστη προσοχή της κυβέρνησης και τόσο ο ρόλος της όσο και ο ρόλος της Συνθήκης θα πρέπει να ενισχυθούν στο άμεσο μέλλον προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια. Για αυτούς τους λόγους, το βασίλειο της Ισπανίας θα φιλοξενήσει την 15η Διάσκεψη των υπογραφόντων της Συνθήκης, η οποία συγκαλείται, σε κλίμα αισιοδοξίας και μεγάλων προσδοκιών, μεταξύ 15 και 18 Ιανουαρίου στη Ροκέτας ντελ Μαρ, στην επαρχία Αλμερία, που βρέχεται από τη Μεσόγειο.

Αυτή η Διάσκεψη στόχο έχει να αντιμετωπίσει, με την παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων, τα σημαντικά θέματα για ένα μέλλον στην περιοχή της Μεσογείου που θα είναι σύμφωνο με τις αξίες και την κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της. Αλλά, επιπλέον, θα αντιμετωπιστούν και στρατηγικές πλευρές, όπως ο νέος προσανατολισμός για την οργάνωση του Σχεδίου Δράσης για τη Μεσόγειο που θα

αναφέρεται στη «διαχείρισή της» και στη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στις διάφορες παρεμβάσεις. Επίσης, η Διακήρυξη της Αλμερία, που θα υπογραφεί στο τέλος της Διάσκεψης, θα αποτελέσει την πολιτική διακήρυξη για τις σαφείς απειλές που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος από τις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειες και τους τρόπους δράσης, ώστε να ανταποκριθούμε στα ποικίλα σενάρια που περιγράφει η ομάδα εμπειρογνομόνων της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τις Κλιματικές Αλλαγές που επικυρώθηκαν πρόσφατα, στη Σύνοδο του Μπαλί.

Σε άμεση σχέση με τα παραπάνω θέματα, αλλά και από την άποψη της διατήρησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, όπως της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων πληθυσμών και ως σπουδαίο εργαλείο κατά των κλιματικών αλλαγών, η Διάσκεψη θα αναλύσει και αναμένεται να προτείνει την υιοθέτηση ενός νέου Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διοίκηση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, που είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας στην ομάδα εμπειρογνομόνων και που θα προωθήσει μηχανισμούς για την αποτροπή των φυσικών κινδύνων, τη διάβρωση των ακτών και άλλων σημαντικών προβλημάτων.

Μετά από την έγκριση των συμμετεχόντων, αυτό το Πρωτόκολλο αναμένεται να υπογραφεί επισήμως στη Διάσκεψη της Μαδρίτης, στις 20 και 21 Ιανουαρίου. Από εκείνη τη στιγμή, η κυβέρνηση της Μαδρίτης ως «θεματοφύλακας» του θα δέχεται τις υπογραφές και επικυρώσεις. Μόλις συγκεντρωθούν τουλάχιστον έξι υπογραφές το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ. Η κυβέρνηση της Ισπανίας τρέφει μεγάλες προσδοκίες για αυτό το νέο Πρωτόκολλο που θα λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο προς μία ολοκληρωμένη πολιτική και δράση στους ποικίλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που αφορούν τις ακτές, υπό το πρίσμα αυτού που προσφάτως ονομάστηκε οικοσυστημική προσέγγιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η εφαρμογή του θα διευκολύνει τη διατήρηση του παράκτιου μεσογειακού χώρου και τη συντήρηση των φυσικών, κοινωνικών και παραδοσιακών αξιών, αξιών που είναι σύμφωνες με τους στόχους της παράκτιας πολιτικής που θέτει και υλοποιεί η κυβέρνηση Ισπανίας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» στις 29-30 Δεκεμβρίου 2007, σ. 36.