

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΕΣ (Δεκέμβριος 2007)

Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"

Ακόμη μια έμπρακτη απόδειξη αδιαφορίας για το περιβάλλον κατέγραψε η χώρα μας. Όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν στείλει πολυπληθείς αντιπροσωπείες επιστημόνων, ειδικών και πολιτικών στην παγκόσμια Διάσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές στο Μπαλί, αλλά στην Ελλάδα ψάχνουμε ποιο υπουργείο φταίει που η ελληνική εκπροσώπηση είναι υποβαθμισμένη και μάλλον τυπική.

Την ώρα που το περιβάλλον γίνεται σε όλο τον κόσμο πολιτικό πρόβλημα απόλυτης προτεραιότητας, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να παραπέμπει στις ελληνικές καλένδες κάθε μέτρο που μπορεί να συμβάλει στη διάσωση του πλανήτη.

Τα καμένα δάση, οι πάνω από χίλιες παράνομες χωματερές, η μόλυνση ποταμών, θαλασσών και λιμνών που συνεχίζεται ατιμώρητη, οι καταπατήσεις και η αυθαίρετη δόμηση, η εγκατάλειψη της ανακύκλωσης και των μέτρων για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου συνιστούν μερικές μόνο πλευρές της ανυπαρξίας ουσιαστικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η κυβέρνηση προφανώς θεωρεί πολυτέλεια την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας. Έτσι, την ώρα που στη Βρετανία σχεδιάζουν ως το 2020 όλα τα σπίτια να ηλεκτροδοτούνται από αιολικά πάρκα, στην Ελλάδα χάνονται περίπου έξι χιλιάδες μεγαβάτ, που θα μπορούσαν να παραχθούν από ανανεώσιμες πηγές και θα κάλυπταν τις μισές ανάγκες της χώρας.

Όταν οι περισσότερες χώρες επιδιώκουν ενεργειακή απεξάρτηση από το πανάκριβο πετρέλαιο και τον ρυπογόνο λιγνίτη, η χώρα μας επιμένει... παραδοσιακά, υπονομεύοντας την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Η επίσημη δικαιολογία, ότι για την καθυστέρηση δημιουργίας αιολικών πάρκων φταίει η γραφειοκρατία και η έλλειψη χωροταξικού σχεδίου, εκθέτει περισσότερο την Πολιτεία: ποιος είναι άραγε ο αρμόδιος για να επιλύσει τέτοια προβλήματα; Με όλα αυτά, η κυβέρνηση αποδεικνύεται προνοητική: όταν εμφανίζεις τέτοια περιβαλλοντικά χάλια στο εσωτερικό, τι να υποστηρίξεις σε μια παγκόσμια Διάσκεψη;

Νόμος και Φύση

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
<https://nomosphysics.org.gr>

Κύριο άρθρο της Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» που δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007,
σ. 3.