

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Νοέμβριος 2007)

Συγγραφέας: ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έτσι νιώθω. Κάθε φορά που σκέφτομαι τις πυρόπληκτες περιοχές του Αυγούστου, νιώθω σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Ίσως επειδή με πιάνει η θλίψη από το ότι το θέμα δεν καίει παρά ελάχιστους Έλληνες πλέον. Γιατί έτσι πάει. Ακόμα και τα μεγάλα ζητήματα είναι όπως οι άνθρωποι. Τη μία πάνω, την άλλη κάτω. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι ατζέντες της ζωής. Να σε πνίγει η οργή το καλοκαίρι. Να το θυμάσαι απλώς, το χειμώνα. Τη μία να μην το αντέχεις. Την άλλη να το έχεις αφομοιώσει, να το έχεις αποδεχτεί. Και μιλάω ως απλός πολίτης τώρα. Μιλάω ως νέος άνθρωπος που αισθάνεται αμήχανος μπροστά σε αυτή τη νοοτροπία των πολλών.

Ίσως όμως αυτός να είναι και ο λόγος που, όσο περνάει ο καιρός, σκέφτομαι όλο και περισσότερο την καλοκαιρινή τραγωδία. Μια μορφή αντίστασης είναι η σκέψη. Το ότι είσαι εκεί. Με το μυαλό σου. Με την καρδιά σου. Μια δεύτερη μορφή αντίστασης είναι η δράση. Αλλά η δράση που εκπορεύεται από τη σκέψη, όχι από τους μηχανισμούς μιας μηχανικής λειτουργίας. Εδώ, θα πρέπει να πω ότι με ευνοεί το ότι «είμαι εκεί». Με το μυαλό και την καρδιά. Μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι εκεί ψυχή τε και σώματι, όπως ήμουν πριν από μερικές εβδομάδες, στις 18 Οκτωβρίου, όταν βρέθηκα να ατενίζω νεκρά δέντρα και νεκρές ψυχές. Στην πυρόπληκτη Ηλεία. Στις αφυδατωμένες περιοχές. Στη λίμνη Καϊάφα, που αποπνέει μια βιβλική αίσθηση. Αυτή η νοερή εγκατάστασή μου στα καμένα, με κάνει διαρκώς να θέτω ερωτήματα στον εαυτό μου. Μπορεί ο τουρισμός να στηρίξει την αναγέννηση της Ηλείας; Μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναζωογόνηση της περιοχής – και κάθε περιοχής που πλήττεται από μια ανείπωτη καταστροφή; Όσο περνάει, λοιπόν, ο καιρός, τόσο πιο βέβαιος γίνομαι ότι αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε. Αλλά όχι μέσα από παρωχημένα κλισέ. Τα παρωχημένα κλισέ μοιάζουν με κείνες τις ανάλγητες νοοτροπίες των πολλών, για τις οποίες μίλησα στην αρχή.

Ξεκινάμε από εκεί, λοιπόν. Τέρμα τα κλισέ του παρελθόντος ότι δήθεν η ανάπτυξη μιας περιοχής δεν συμβαδίζει με το σεβασμό του περιβάλλοντος. Φυσικά και μπορεί να συμβαδίσει. Ήδη με τις πρώτες ενέργειές μας, αυτό που δείχνουμε είναι

ότι δεν μπορεί να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής ιδιαίτερου κάλλους, όπως η περιοχή της Ηλείας, εάν προηγουμένως δεν αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον, ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Γι' αυτό και μιλάω τόσο πολύ για τον «πράσινο» τουρισμό. Θέλω να μπει στο πετσί όλων μας, θέλω να αντιληφθούμε πόσο ζωτική μπορεί να γίνει η σύνδεση του τουρισμού με το περιβάλλον. Με γνώμονα αυτή την περιβαλλοντική συνείδηση, αντιμετωπίζουμε και τον Καϊάφα. Ο σχεδιασμός μας για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη περιλαμβάνει πιλοτικές δράσεις στον Καϊάφα που αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας τέτοιας συνείδησης: δηλαδή, στο οικολογικό μοντέλο τουρισμού.

Βήμα πρώτο: Η υλοτόμηση, τα αντιπλημμυρικά έργα, η αναζωογόνηση του οικοσυστήματος.

Βήμα δεύτερο: Η δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου ναυταθλητικού τουρισμού με κύρια δράση το θαλάσσιο σκι.

Βήμα τρίτο: Η αναβάθμιση της ιαματικής πηγής με στόχο την προώθηση του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας.

Βήμα τέταρτο: Η εκπόνηση ενός master plan για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, για την οποία έχει προταθεί και χρηματοδότηση από το Δ' ΚΠΣ, με προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ.

Απλώς, σκεφτείτε αυτά τα τέσσερα βήματα σαν μια αλυσίδα από κρίκους που δεν σπάνε, επειδή ακριβώς είναι πλασμένοι από εκείνο το υλικό που καθιστά την ίδια τη νοοτροπία μας κτήμα τού αύριου. Τη νοοτροπία που μας θέλει κοντά στο περιβάλλον. Τη νοοτροπία που μας κάνει να τολμάμε. Τη νοοτροπία που μας εμποδίζει από το να ξεχάσουμε. Η τουριστική ανάπτυξη δεν είναι ριζωμένη στην αλήθεια ενός τόπου. Είναι ριζωμένη στην αλήθεια των ανθρώπων. Μόνο μέσα από αυτή την αλήθεια θα κρατήσουμε ζωντανό το δικαίωμα για μια Ελλάδα διαφορετική.

Για μια Ελλάδα της οποίας η συνείδηση θα είναι τόσο αδιαπραγμάτευτη όσο και το δικαίωμα στην αναγέννηση ενός τόπου ή μιας λίμνης ή, έστω, ενός ανθρώπου.

Νόμος και Φύση

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη

<https://nomosphysics.org.gr>

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Athens Voice» στις 15 Νοεμβρίου 2007, σ. 14.