

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΛΙΓΟΣΤΕΥΕΙ (Αύγουστος 2007)

Συγγραφέας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ

Η εξέλιξη των ανθρωπογενών κλιματικών αλλαγών φαίνεται πως είναι ταχύτερη από ό,τι πίστευαν οι επιστήμονες πριν από 10 χρόνια, όταν δηλαδή υπεγράφετο το Πρωτόκολλο του Κιότο. Δυστυχώς στις βασικές- «σφαίρες» του πλανήτη μας συμβάλλουν σπουδαίες αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Στην ατμόσφαιρα οι αλλαγές είναι θεαματικές, γιατί είναι και η σφαίρα που βρίσκεται στη μεγαλύτερη αραιώση στον πλανήτη μας. Η ατμόσφαιρα όχι μόνο θερμαίνεται κατά μέσο όρο, αλλά δημιουργούνται και προϋποθέσεις αύξησης της εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Η υδρόσφαιρα υφίσταται σημαντικές αλλαγές διότι, εκτός από το ότι προσφέρει λιγότερο από 0,3% των συνολικών υδάτινων πόρων ως πόσιμο στον άνθρωπο, το ποσοστό αυτό βαίνει συνεχώς μειούμενο επειδή υποχωρεί ο υδροφόρος ορίζοντας και υποβαθμίζεται η ποιότητα των υδάτινων πόρων. Οι αλλαγές στη βιόσφαιρα επιταχύνονται, με κραυγαλέο το παράδειγμα της αποψίλωσης των δασών (παγκοσμίως κάθε χρόνο, χάνουμε τόσα δάση όση είναι η έκταση τη Ελλάδας). Τέλος, η γεώσφαιρα υφίσταται σημαντικό βανδαλισμό με αλλαγή των χρήσεων γης και με συγκέντρωση σχεδόν του μισού πληθυσμού του πλανήτη στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης αυτού του παγκοσμίου προβλήματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει, με κατάλληλη εκπαίδευση, σε σημαντική μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Το δεύτερο στάδιο είναι η αντικατάσταση των κλασικών ενεργειακών πηγών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Το τρίτο στάδιο είναι μία ακόμη ανθρώπινη παρέμβαση για τη δέσμευση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ή/και για την αποκοπή μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας, έτσι ώστε να δημιουργήσει ο άνθρωπος, παράλληλα με την υπερθέρμανση, και μια ελεγχόμενη αντισταθμιστική ψύξη. Μολονότι υπάρχουν πολλές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, το να προσπαθήσουμε με ανθρωπογενή παρέμβαση να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που πάλι ο άνθρωπος δημιούργησε δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει η ανθρωπότητα σήμερα.

Αντίθετα, η ανθρωπότητα πρέπει να ενημερωθεί ακόμη καλύτερα για το πρόβλημα και η παγκόσμια πολιτική πρέπει να οδηγεί σε απεξάρτηση από το πετρέλαιο και σε ενθάρρυνση, μέχρι σημείου υπερβολής, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και εκτεταμένων αναδασώσεων σε πλανητικό επίπεδο. Η δημιουργία «οικονομικών εργαλείων», όπως λέγονται, μπορεί να είναι σήμερα χρήσιμη, αλλά επειδή ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας λιγοστεύει, προτιμητέο θα ήταν να ληφθούν και κάποια δρακόντεια μέτρα, όπως π.χ, αυτά τα οποία εξήγγειλε η Ισλανδία για μετά το 2010. Οψόμεθα!

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» στις 15 Αυγούστου 2007, σ. Α12.