

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Αύγουστος 2007)

Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Εκδηλώνει την οικολογική της ευαισθησία η κυβέρνηση, όχι μόνο με την Αστυνομία Οικολογίας, όπως βάφτισε τη νέα Αγροφυλακή, αλλά και με την προώθηση της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ρεύματος με τη χρησιμοποίηση λιθάνθρακα ως καυσίμου!

Τέτοιες μονάδες ρυπογόνες -όπως γνωρίζουν τα αρμόδια Υπουργεία- δεν θα κατασκευαστούν μόνο από επιχειρηματικούς ομίλους ιδιωτών αλλά και από τη ΔΕΗ, δηλαδή από την κρατική επιχείρηση που ήδη βρίσκεται υπό κατηγορία για τις μονάδες λιγνίτη, οι οποίες ρυπαίνουν την περιοχή της Πτολεμαΐδας και τη Μεγαλόπολη.

Είναι πολύ φθηνό καύσιμο ο λιθάνθρακας, αλλά η καύση του επιβαρύνει το περιβάλλον πολλαπλάσια απ' ό,τι το φυσικό αέριο. Οι εκπομπές του είναι διπλάσιες σε διοξείδιο του άνθρακα, πενταπλάσιες σε οξειδία του θείου και τετραπλάσιες σε οξειδία του αζώτου.

Τίθεται, όμως, το επιχειρηματικό κέρδος πάνω από την προστασία του περιβάλλοντος, την καταστροφή του οποίου ήδη πληρώνει και η χώρα μας με βαρύ τίμημα και θα πληρώσει περισσότερο μετά τις μεγάλες φετινές πυρκαγιές.

Θα προστεθούν τώρα στο Μαντούδι της Εύβοιας, στα Άσπρα Σπίτια Διστόμου, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και στο Αλιβέρι μεγάλες μονάδες λιθάνθρακα, που θα εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου και θα παράγουν 2.600 μεγαβάτ (το 20% της εγκατεστημένης ισχύος).

Προχωρεί η Ελλάδα με τις μονάδες αυτές σε παραβίαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο και είναι βέβαιο ότι δεν θα αποφύγει το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Δεν ενδιαφέρει, όμως, το πρόστιμο, αλλά προπαντός η αδιαφορία για το περιβάλλον και η ασυνέπεια με τις περίφημες εξαγγελίες για την προώθηση της κατασκευής μονάδων που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

(φράγματα, φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα) και από φυσικό αέριο.

Διατυμπανίζει η κυβέρνηση και διά στόματος του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος. Καλώς και να γίνει, όχι, όμως, και να χρησιμοποιούμε λιθάνθρακα εισαγωγής για χάρη του επιχειρηματικού κέρδους. Η φτήνια αβγατίζει τον παρά, αλλά και σκοτώνει το περιβάλλον.

Αναμένεται, λοιπόν, θύελλα αντιδράσεων, όχι μόνο από τις οικολογικές οργανώσεις, αλλά και από τους πολίτες των περιοχών όπου έχει προγραμματιστεί να εγκατασταθούν οι φονικές μονάδες λιθάνθρακα. Να δούμε ποιοι θα εγκρίνουν τις μονάδες και προπαντός ποιοι θα υπογράψουν τις άδειες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτούνται.

Κύριο άρθρο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 2 Αυγούστου 2007, σ. 8.