

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (Ιούλιος 2007)

Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ο προεκλογικός σχεδιασμός των δύο μεγάλων κομμάτων. Η κυβέρνηση ήθελε να πάει στις εκλογές με σημαία τις μεταρρυθμίσεις. Η αντιπολίτευση να βρει καταφύγιο στα σκάνδαλα. Μετά την οικολογική τραγωδία όλα αυτά φαντάζουν απελπιστικά παρωχημένα. Και ακόμη πιο ανούσια θα είναι η συζήτηση για τις πυρκαγιές, που οπωσδήποτε θα γίνει και στην προεκλογική περίοδο, να αναλωθεί στις γνωστές στείρες εκατέρωθεν κατηγορίες για ευθύνες.

Αν θέλουμε, όμως, να αποφύγουμε μια νέα οικολογική τραγωδία τον επόμενο χρόνο ή το μεθεπόμενο, θα πρέπει η προστασία του περιβάλλοντος να γίνει το κύριο ζήτημα και στην προεκλογική περίοδο και μετά από αυτήν. Ο κρατικός μηχανισμός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αρκετό. Χρειάζεται νέο, μόνο αν οι πολιτικές δυνάμεις αποδώσουν στο ζήτημα τη σημασία που του αρμόζει, μπουν σε προεκλογικό ανταγωνισμό για την καλύτερη πρόταση, δεσμευτούν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι προϋποθέσεις γι' αυτό υπάρχουν. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία του θέματος και έχει εντάξει πολύ πριν από τις πυρκαγιές την προστασία του περιβάλλοντος στις προτεραιότητες του. Σε συμβολικό επίπεδο έχει κάνει σημαντικά βήματα, όπως η εμφάνιση του σε κοινή εκδήλωση με τον Αλ Γκορ, η ημερίδα για το περιβάλλον στο προσυνέδριο της Ν.Δ. Τώρα θα πρέπει να παρουσιάσει και συγκεκριμένα μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου. Σε συμβολικό επίπεδο και εκείνος έχει αναδείξει το θέμα, το έθεσε μάλιστα στο επίκεντρο στο τελευταίο συνέδριο της Σύμης. Ωστόσο, οι συμβολισμοί δεν αρκούν πλέον. Διότι, δυστυχώς, η καθημερινότητα στις στάχτες ισοπεδώνει τους συμβολισμούς. Είναι η ώρα λοιπόν για συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως επισήμανε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανάγοντας το περιβάλλον σε εθνικό θέμα.

Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν ότι οι πολίτες θα κινητοποιηθούν και θα πιέσουν τους πολιτικούς για αλλαγή των προτεραιοτήτων και ανάδειξη της προστασίας του περιβάλλοντος σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής περιόδου. Ας μην

έχουμε αυταπάτες. Αν εμείς δεν δείξουμε ενδιαφέρον, οι πολιτικοί δεν θα ασχοληθούν όσο πρέπει, γιατί δεν θα χάσουν το χρόνο τους σε πράγματα που δεν έχουν απήχηση στους πολίτες. Και μερικές φορές η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να απέχει από αυτήν η κοινωνία.

Κύριο άρθρο της Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 29 Ιουλίου 2007, σ. 32.