

ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ιούνιος 2007)

Συγγραφέας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι ραγδαίες κλιματικές αλλαγές δημιουργούν νέα δεδομένα για τον άνθρωπο και για τη ζωή πάνω στη Γη. Η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Είτε θα συνεχίσει να αγνοεί τα μηνύματα της φύσης και τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων είτε θα ακούσει τις προειδοποιήσεις και θα αλλάξει νοοτροπία και αναπτυξιακό μοντέλο. Στην πρώτη περίπτωση, οι αρνητικές συνέπειες θα καταστούν σε ελάχιστες δεκαετίες μη αναστρέψιμες. Στη δεύτερη, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες πως μπορούμε να αποκαταστήσουμε τις ισορροπίες που θα μας διασφαλίσουν καλές προοπτικές πάνω στον πλανήτη. Πρέπει να διαλέξουμε, τώρα!

Η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Al Gore προς αυτή την κατεύθυνση είναι μια πράξη ευαισθησίας και ευθύνης που μας δείχνει το δρόμο. Όπως και η αντίστοιχη απόφαση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς να συστήσει επιτροπή διεθνών προσωπικοτήτων για το περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι κατ' εξοχήν πολιτικό, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα να εμπλέκονται. Αλλά είναι ταυτόχρονα και κοινωνικό: η επίλυσή του προϋποθέτει ευρύτατη συμμετοχή των πολιτών ολόκληρου του πλανήτη.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δούμε όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μας και κυρίως στη χώρα μας. Δίνουμε την εικόνα μιας κοινωνίας που περιφρονεί το περιβάλλον και απλώς το καταναλώνει. Η Πολιτεία δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της: αδιαφορεί για μια σειρά μεγάλων θεμάτων που ξεκινούν από την κατάσταση στην ηλεκτροπαραγωγή και φθάνουν μέχρι τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Πρέπει να δράσουμε. Τώρα! Οφείλουμε να πάψουμε να βλέπουμε το περιβάλλον και την προστασία του σαν κόστος που μειώνει την ήδη καταρρακωμένη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και να το δούμε ως αναπτυξιακό πόρο και συγκριτικό πλεονέκτημα. Και η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να βρεθεί στην πρωτοπορία της δράσης αυτής σε παγκόσμια κλίμακα.

Μετά τις εκλογές η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με ένα αυτόνομο Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα εφαρμόσει μια σειρά πολιτικών που θα αλλάξουν τα δεδομένα. Από το «πρασίνισμα» του φορολογικού συστήματος, έτσι ώστε να μετακινηθεί το φορολογικό βάρος προς λειτουργίες και προϊόντα που προκαλούν περιβαλλοντική επιβάρυνση. Μέχρι την εμμονή στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ενεργειακής έντασης. Το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες θέσεις και έχει αναλάβει προγραμματικές δεσμεύσεις για όλα αυτά. Όμως, ούτε αυτές θα αποδειχθούν επαρκείς, αν δεν γίνουν οργανικό μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας, η οποία θεμελιώνεται στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, βασισμένο στο τρίπτυχο περιβάλλον-ποιότητα-οικονομία της γνώσης. Αυτό το μοντέλο είναι ένα όραμα ρεαλιστικό. Οι νέοι πυλώνες της ανάπτυξης για τη χώρα μας, με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα είναι ο συνδυασμός της ιστορίας και της παράδοσης με τη φύση και το περιβάλλον -θα είναι η επένδυση στον πολιτισμό, τη γνώση και τον άνθρωπο.

Οι υποδομές μας και οι αναπτυξιακές πολιτικές μας πρέπει να υπηρετήσουν ένα στόχο: η Ελλάδα να καταστεί πράσινη χώρα έως το 2020. Θέλουμε το περιβάλλον να αποτελέσει τη βάση όχι μόνο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, αλλά και για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για το ΠΑΣΟΚ, η ενίσχυση της οικολογικής βιομηχανίας και της «πράσινης» επιχειρηματικότητας είναι σημαντικές προτεραιότητες. Επιπλέον, η Ελλάδα πρέπει να θυμηθεί ξανά το δίκτυο για την «πράσινη» διπλωματία που με δική μας πρωτοβουλία συστάθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η χώρα μας είχε την προεδρία και να αναλάβει δράσεις στο πλαίσιο αυτό.

Τώρα είναι επίσης η στιγμή να διαμορφώσουμε μια νέα «πράσινη» συνείδηση στον κάθε πολίτη, καλύπτοντας το έλλειμμα στην πληροφόρηση και στην εκπαίδευση και αναδεικνύοντας τα θετικά αποτελέσματα της συλλογικής δράσης, με κορμό τη δραστηριότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 13 Ιουνίου 2007, σ. 8.