

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (Ιανουάριος 2007)

Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Καλεί η «Γκρινπίζ», με μια έκθεση-προειδοποίηση για την απειλή του φαινομένου του θερμοκηπίου, σε «ενεργειακή επανάσταση» όλες τις δυνάμεις που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία του πλανήτη. Αν η ανθρωπότητα δεν κηρύξει «πόλεμο» κατά του θερμοκηπίου, με στόχο να το νικήσει, τότε το θερμοκήπιο θα σκοτώσει, θα αφανίσει τα πάντα από προσώπου Γης.

Προσφέρει η ίδια η φύση τα όπλα για τον πόλεμο αυτό. Είναι, κατά κύριο λόγο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τη συστηματική αξιοποίησή τους, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της οικολογικής οργάνωσης, είναι δυνατόν ως το 2050 να καλυφθεί το 50% των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη. Το ενεργειακό αποτέλεσμα θα είναι η αντίστοιχη μείωση -έως 50%- κατά την ίδια περίοδο των εκπομπών των επικίνδυνων ρυπογόνων αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η αλόγιστη χρησιμοποίηση γαιάνθρακα και πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κίνηση οχημάτων, πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί, για να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Είναι, όμως, αυτό εφικτό χωρίς μια γενικότερη κινητοποίηση και χωρίς συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο; Είχε γίνει μια προσπάθεια με το περίφημο και πράγματι σωτήριο Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο, όμως, αρνήθηκαν να επικυρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το επιχείρημα, που διατύπωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους, ότι ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θα είχε αρνητική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η κατάσταση, ωστόσο, και στις ΗΠΑ έφτασε στο απροχώρητο, με αποτέλεσμα να ανησυχούν τώρα και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία άλλοτε πίεζαν να μην επικυρωθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτή η ανησυχία, που δείχνει το μέγεθος της απειλής, εκφράστηκε με μια επιστολή που έστειλαν οι επικεφαλής 70 αμερικανικών επιχειρηματικών κολοσσών στην κυβέρνηση Μπους και στο Κογκρέσο, με την οποία ζητούν να ληφθούν αμέσως μέτρα και να τεθούν όρια στις εκπομπές επικίνδυνων αερίων.

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η πίεση των επιχειρηματικών κολοσσών μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Η «ενεργειακή επανάσταση», όπως επισημαίνει και η «Γκρινπίζ», πρέπει να καλύψει επίσης τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη χωρών, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία κ.ά. Χρειάζεται, επομένως, ένας παγκόσμιος σχεδιασμός για να αξιοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιτέλους να συνεργαστούν οι χώρες μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όταν και ο τελευταίος κάτοικος του πλανήτη αποκτήσει οικολογική συνείδηση με τη φροντίδα κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν σε αφθονία ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -ήλιος και αέρας- και τις περιφρονούμε, πρέπει η «ενεργειακή επανάσταση» να αρχίσει εδώ και τώρα, για να προλάβουμε την καταστροφή.

Κύριο άρθρο της Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 26 Ιανουαρίου 2007, σ. 8.