

## **ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Οκτώβριος 2006)**

**Συγγραφέας:** Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Η πρόταση που προκύπτει αβίαστα από την έρευνα εξήντα τεσσάρων Ελλήνων επιστημόνων είναι μια λύση «τύπου Κιότο» για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο συλλογισμός είναι απλός: Η ρύπανση των βιομηχανιών έχει κόστος που φτάνει στο λεκανοπέδιο τα 211 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτό δεν επιβαρύνει μόνο εκείνους που το δημιουργούν, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Με άλλα λόγια, κάποιιοι επωφελούνται από μια δραστηριότητα και κάποιιοι άλλοι πληρώνουν.

Το καθαρό περιβάλλον και η βιομηχανία μπορούν να συνυπάρξουν. Φροντίζει η τεχνολογία γι' αυτό. Η μελέτη δείχνει ότι με επενδύσεις ύψους 56-58 εκατ. ευρώ μπορεί να μειωθεί σημαντικά το νέφος στην Αττική. Έτσι, η πρωτεύουσα θα ανασάνει σημαντικά, το κόστος των 211 εκατ. ευρώ που δημιουργεί η ρύπανση θα μειωθεί κατά πολύ και μέρος αυτού του κόστους θα περάσει σε εκείνους που το δημιουργούν.

Το κόστος της ρύπανσης πρέπει να μεταφερθεί στους παραγωγούς της. Αυτό δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης. Είναι και λειτουργικό. Τα προϊόντα που παράγουν σήμερα οι ρυπαίνουσες βιομηχανίες κατ' ουσίαν κοστολογούνται χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μεγαλύτερη ζήτηση αυτών των προϊόντων και συνεπώς κίνητρο για μεγαλύτερη παραγωγή τους άρα και μεγαλύτερη ρύπανση.

Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται τη βιομηχανία. Αυτή όμως θα πρέπει να αναλαμβάνει ολόκληρο το κόστος της παραγωγής και να καρπώνεται όλα τα οφέλη από την πώληση των προϊόντων της. Η λύση που προτείνουν οι εξήντα τέσσερις επιστήμονες είναι εκείνη των καλών φίλων, οι οποίοι πρέπει πρώτα να κάνουν καλούς λογαριασμούς.

Κύριο άρθρο της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που δημοσιεύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2006, σ. 2.