

## **ΑΔΙΕΞΟΔΟ (Αύγουστος 2006)**

**Συγγραφέας:** Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"

Ασφαλώς και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Τα προβλήματα είναι γνωστά σε όλους. Τόσα χρόνια όμως δεν γίνεται σχεδόν το παραμικρό.

Στα λόγια βέβαια όλοι υπόσχονται το καλύτερο, όταν όμως έρθει η στιγμή των αποφάσεων, τότε το πολιτικό κόστος και τα κάθε είδους συμφέροντα υπερισχύουν. Από την κυβέρνηση που νοιάζεται μόνο να αποποιείται τις ευθύνες της και να παραπέμπει ό,τι μπορεί στο απώτερο μέλλον ως την Τοπική Αυτοδιοίκηση που υιοθετεί συχνά τακτική στείρας άρνησης, υιοθετώντας άκριτα τα αιτήματα τοπικών μειοψηφιών, όλα μοιάζει να συμβάλλουν στην αναπαραγωγή των σημερινών αδιεξόδων.

Πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των χιλιάδων παράνομων χωματερών που αποτελούν άμεση απειλή για την υγεία. Εξίσου επικίνδυνη όμως είναι και η πολιτική που ασκείται σε πολλούς άλλους τομείς. Όπως η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων για παράδειγμα, που δηλητηριάζουν παραγωγούς και καταναλωτές, την ίδια στιγμή όμως αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή μόλυνσης των νερών σε λίμνες και ποτάμια.

Η ανεξέλεγκτη τσιμεντοποίηση, η απουσία πρασίνου, οι πυρκαγιές, τα μπαζώματα των ρεμάτων και βέβαια το νέφος και η φωτοχημική ρύπανση αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, για τους οποίους ελάχιστα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Το χειρότερο μάλιστα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας παράγοντας που να δικαιολογεί αισιοδοξία για το μέλλον. Τις κακές επιδόσεις της προηγούμενης κυβέρνησης διαδέχθηκε η απόλυτη σχεδόν αδιαφορία της σημερινής. Και αν δεν υπάρξει κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών να πιέσουν για μια χάρτα του περιβάλλοντος, τότε με μαθηματική βεβαιότητα από το κακό θα οδηγηθούμε στο χειρότερο!

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 14 Αυγούστου 2006, σ. 3.