

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ιούλιος 2006)

Συγγραφέας: Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Είναι ενδεικτικό της ολιγωρίας που χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κονδύλια για να χτίσουμε τις υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος και η χώρα μας αρνείται κατ' ουσίαν να απορροφήσει τα χρήματα. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για ανάπτυξη διά του τουρισμού και δίπλα στα θέρετρα να χάσκουν ανοιχτές χωματερές, ενώ στις ακτές που κολυμπάμε να χύνονται τα αστικά λύματα.

Με ποιον άλλο όρο, πλην του παραλογισμού, μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι το ένα τρίτο σχεδόν των έργων προστασίας του περιβάλλοντος, που χρηματοδοτεί μέσω του ταμείου συνοχής η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν καν ξεκινήσει και τα υπόλοιπα (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) καρκινοβατούν; Με ποια λογική μπορεί να εξηγηθεί η ολιγωρία των κυβερνήσεων μπροστά σ' αυτό το διαρκές έγκλημα, το οποίο δεν υπονομεύει μόνο το περιβάλλον αλλά και το μέλλον της χώρας;

Η εποχή των δικαιολογιών έχει περάσει. Η χώρα όφειλε να έχει χτίσει προ καιρού τις υποδομές που τώρα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τις έφτιαξε, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα τις αποκτήσει στο ορατό μέλλον, διότι παρά το γεγονός ότι είναι επί 25ετία μέλος της Ένωσης, δεν έχει συγκροτήσει τους μηχανισμούς για την έγκαιρη απορρόφηση των κονδυλίων.

Τώρα, οι προθεσμίες έγιναν εξαιρετικά πιεστικές. Όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο. Αυτό δείχνουν τα προβλήματα με τη διαχείριση της λυματολάσπης που παράγει η Αττική και η πυρκαγιά στους Ταγαράδες, που πνίγει τη Θεσσαλονίκη.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη και απαιτείται η άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης. Χρειάζεται διαρκής και εντατική παρακολούθηση των μηχανισμών που προκηρύσσουν και εκτελούν τα έργα. Και για να μη χαθούν κονδύλια και για να τελειώσουν έστω κάποιες από τα ζωτικές αυτές υποδομές...

Κύριο άρθρο της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιουλίου 2006, σ. 10.