

## **Η «BOMBA» ΤΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ (Ιούλιος 2006)**

**Συγγραφέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Η βόμβα των Ταγαράδων τελικά εξερράγη. Η τριτοκοσμική χωματερή, μια από τις 94 (!) που διαθέτει ο νομός της «πρωτεύουσας των Βαλκανίων», έφτασε στα όριά της. Η μεγάλη πυρκαγιά, που από την περασμένη Παρασκευή ασταμάτητα σκορπά στη γύρω περιοχή δηλητηριώδη αέρια και τοξικές ουσίες, μεταξύ των οποίων τις εξαιρετικά επικίνδυνες, ακόμη και σε ελάχιστη ποσότητα, διοξίνες, δεν είναι παρά μόνον η εμφανής όψη της μεγάλης οικολογικής καταστροφής. Που ασφαλώς θα αρκούσε από μόνη της, αν συνέβαινε σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα του κόσμου, να θέσει την ευρύτερη περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η άλλη, η πιο ύπουλη και γι' αυτό και πιο επικίνδυνη, απειλή είναι αυτή που συνδέεται με την υπερχειλίση της δεξαμενής των διασταλλαζόντων της χωματερής. Ως αποτέλεσμα τη διαρροή τεράστιων ποσοτήτων αποβλήτων στα γύρω εδάφη και στο παρακείμενο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Και μέσω αυτών, αργά ή γρήγορα και στα υπόγεια νερά. Οι επιπτώσεις τόσο στον άνθρωπο, στον οποίον καταλήγουν οι επικίνδυνοι ρύποι μέσω του πόσιμου νερού ή της τροφικής αλυσίδας, όσο και στο ευρύτερο οικοσύστημα, είναι ανυπολόγιστες.

Την ώρα που στην περιοχή μας συντελούνταν η πιο μεγάλη οικολογική καταστροφή των τελευταίων χρόνων, οι αρμόδιοι αυτοδιοικητικοί άρχοντες αμέριμνοι ασχολούνταν με την προεκλογική προβολή του έργου τους. Ο ένας επιδεικνύοντας τα πλακάκια της παραλίας κι ο άλλος περιφερόμενος σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Επιρρίπτοντας και οι δύο, κατά την προσφιλή τους συνήθεια, τις ευθύνες αλλού.

Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, είναι σαφές ότι οι εγκληματικές ευθύνες βρίσκονται εντός των ορίων της Θεσσαλονίκης. Ανήκουν σε όλους αυτούς που ούτε προνόησαν για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων ούτε ετοίμασαν σχέδια έκτακτης ανάγκης ούτε και κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση της μεγάλης καταστροφής. Κι οι οποίοι με την άγνοια και την ανεπάρκειά τους θέτουν σήμερα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης σε μεγάλες περιπέτειες.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» στις 22 Ιουλίου 2006,  
σ. 4.